



Bijlage 1

RADIO MAENDELEO – Thaïs Bagula – DR Congo

Radiopresentator Thaïs geeft Congolezen een stem



In Zuid-Kivu, in Congo, woont Thaïs. In de Congolese regio Zuid-Kivu is het onrustig. Mensen moeten op de vlucht voor geweld, vrouwen worden ontvoerd en verkracht. Thaïs werkt voor Radio Maendeleo, zij geven het Congolese volk een stem. De radiomakers brengen in hun programma's enkel onafhankelijke informatie tot bij de bevolking, informatie die rechtstreeks van de mensen komt, zonder politieke of zakelijke belangen. Ze geven het woord aan lokale gemeenschappen, ngo's of mensenrechtenverdedigers die dicht bij de huidige problemen staan, zoals de ebola-epidemie en het aanhoudende geweld. Door met hen in debat te gaan, ontstaat er een dialoog. Journalisten van de traditionele media krijgen op die manier eerlijke feedback van de bevolking en vaak ook nieuwe belangrijke informatie.

*"Hoe meer bereik er is, hoe groter de kans dat we invloed hebben op politieke beslissingen."
Radio Maendeleo is op die manier een medium voor en door het volk.*



TOTOL – AWAD al Khalil – Syrië

Awad geeft Syriërs nieuwe kansen



Awad al Khalil is centrumdirecteur van de ngo Totol in het Syrische Raqqa, het vroegere kerngebied van terreurgroep IS. In Syrië leeft het overgrote deel van de bevolking in absolute armoede en daar wil Totol iets aan doen. Iedereen kan bij Totol een beroep leren dat nuttig is voor de heropbouw van het land. In de lessen praten de studenten openlijk over hun traumatische ervaringen tijdens de IS-heerschappij. Zo verwerken ze samen wat ze meemaakten en bouwen ze hechte vriendschappen op. Jong en oud kan er terecht. Awad zorgt er niet alleen voor dat de mensen de stad kunnen heropbouwen maar ook dat mensen elkaar kunnen versterken.

“Iedereen verdient het om op een veilige en eerlijke plek te leven. Als ik blij gezigten zie van mensen nadat we hen de nodige ondersteuning aangeboden hebben, ben ik tevreden en kijk ik uit naar een betere toekomst.”

AIDPROFEN – Passy Mubalama – DR Congo

Passy verdedigt vrouwenrechten in Congo



Passy is een vrouw met pit. Ze richtte in 2011 ‘Aidprofen’ op, een ngo die vrouwenrechten verdedigt en de strijd aangaat tegen seksueel geweld. Aidprofen organiseert sensibiliseringsacties op het terrein door in dialoog te gaan met lokale gemeenschappen over hun dagelijkse veiligheidsproblemen. Tijdens Café Citoyen gaat de politie of het leger in debat met jongeren en vrouwen over hun concrete bezorgdheden.

“Door op te groeien in een conflictgebied, heb ik alle miserie gezien. Dit heeft me de kracht gegeven om zelf iets te ondernemen en verandering te brengen in mijn gemeenschap.”



ACCIÓN ECOLÓGICA – Esperanza Martinez – Ecuador

Esperanza vecht voor de natuur in Ecuador



Esperanza is mede-oprichtster van Acción Ecológica. Tijdens haar studententijd in Quito engageerde ze zich om de organisatie mee vorm te geven. Het doel van haar beweging: olie in de grond houden. Ze strijdt tegen petroleumontginning in de Amazone. Zo houdt ze het natuurgebied Yasuní in stand. Ze helpt inheemse gemeenschappen met vorming en technische begeleiding zodat ze hun rechten kunnen verdedigen. Haar grootste verwezenlijking: de rechten van de natuur staan nu in de grondwet van Ecuador.

“Tijdens mijn studies biologie, richtten we een vereniging op voor de bescherming van de natuur, wat later Acción Ecológica werd.”

ICSC – Red Constantino – Filipijnen

Red maakt de Filipijnen groener



Red Constantino is de directeur van ICSC, het Institute for Climate and Sustainable Cities, dat strijdt voor een vooruitstrevend klimaatbeleid. De organisatie werkt vanuit de Filipijnen. ICSC was één van de initiatiefnemers van een wetsvoorstel waarin lokale besturen meer middelen krijgen voor klimaatfinanciering. Samen met een team wetenschappers brengt ze langetermijngevolgen van de klimaatopwarming in kaart en geeft hiermee beleidsadvies aan de overheid. ICSC heeft bijvoorbeeld

Solar Scholars opgericht waarmee ze intussen 300 mensen opleidde tot lokale experts voor schone energie.

“Er heerst onzekerheid over de klimaatcrisis. Mensen zijn bezorgd of bang omdat ze niet weten wat die onzekerheid inhoudt. Onzekerheid is net goed, dat geeft ons de kans om zelf te bepalen welke weg we inslaan.”