

## EEN (H)EIKELBOS

Stel je eens een bos voor dat nog verder reikt dan je kan zien, groter is dan je kan stappen en meer bomen, planten en dieren heeft dan je kan tellen. Dat is het bos waarover dit verhaal gaat.

Hoog in dat bos, in de allerhoogste boom, woont Mo. Mo is een eekhoorn. Niet zomaar een eekhoorn, maar een super-gespierde eekhoorn die graag acrobaat wou worden. Hij is een pluizige spierbundel en dat is geen toeval! Dat komt door het klimmen. Elke dag klimt hij tot wel een half uur voor hij aan zijn voordeur is. De 34 vrouwtjes die onder hem wonen, kijken hem vaak zwijmelend na. Af en toe knipoogt hij naar Lisa. Zij is het soort eekhoornvrouwtje waar hij wel eens een nootje mee wil delen 🥜

Lager in datzelfde bos, aan de voet van de hoogste boom, zit Jaak op een bank. Jaak is een wat ruige boswachter met veel liefde voor de natuur. Hij heeft net zijn ronde door het bos gedaan. Op deze bank rust hij elke dag uit, voor hij naar zijn hut vertrekt. 'Zie ik daar een hert?' Jaak knijpt zijn ogen dicht. Hij ziet het niet goed. Hij pakt zijn verrekijker. Door zijn verrekijker ziet hij... niets! Hij balt zijn vuisten en klopt op zijn been. 'Verdorie, dat dom ding werkt alweer niet. Dat is nu al vijf dagen op rij!' Geërgerd, met zijn armen over elkaar gekruist, mompelt en gromt hij woorden die niet bestemd zijn voor een jong publiek.

Op het wandelpad komt een deftig geklede man grijnzend aangelopen. Het soort man waarvan je verwacht dat hij een servet op zijn schoot legt wanneer hij eet en die het normaal vindt dat iedereen met een geschoren kin aan de dag begint. 'U bent vast de boswachter waarover men mij heeft verteld?' Jaak knikt 'Dat klopt, kan ik iets doen voor jou?' De nette man geeft Jaak een stevige hand en stelt zich voor als Geert. Geert blijft de hand schudden en zegt dat hij een stuk van het bos heeft opgekocht om er een pretpark op te zetten. 'Mag ik even deze verrekijker lenen,' vraagt Geert, die nu eindelijk stopt met het schudden van Jaaks hand. 'Dan kan ik vanop dit punt bepalen waar ik het beste begin te graven voor de betonnen pilaren van de achtbaan.' Geert pakt de verrekijker en schroeft de twee beschermdoppen van de lens er af.

De twee mannen konden niet vermoeden dat Mo alles gehoord had. 'Het is niet waar, hé!' Mo sloeg zichzelf tegen het hoofd,' dat gaan ze me toch niet aandoen? Een pretpark!

Elke ochtend gewekt worden door schreeuwende mensen in een rollercoaster, elke dag al dat afval en... en mijn boom! Mijn huis wordt weggekapt? Dat is toch niet mogelijk?! Mo balt zijn vuist en slaat woedend tegen de boom, verdorie toch! Dan zwaait hij zijn koffer open en begint in te pakken. 'Ik kan zelfs niet alles meenemen', denkt hij bij zichzelf.

Een paar maanden gaan voorbij. De vrolijk geklede Geert bouwt samen met heel wat stoere bouwvakkers aan zijn pretpark. Jaak kijkt met veel spijt toe. 'Waarom nu al die bomen weggakken? Dat is toch nergens voor nodig?' Mo de eekhoorn wordt elke dag vroeg in de ochtend gewekt door het geluid van de boomzagen. Als protest heeft hij al meer dan 225 nootjes naar beneden gegooid. Een paar keer was het goed raak!