

Stille gedachten van een schrijver op reis

De motor van de boot ronkt. Dat is goed, want zo gaat de boot vooruit. Zonder motor zou onze boot stil liggen, in het midden van de oceaan.

Maar een ronkende motor betekent ook vuile rookpluimen in de lucht. Dat is altijd zo. Auto's, vliegtuigen, bussen, boten, ... allemaal hebben ze een motor die vuile rookpluimen de lucht in stuurt.

Van die rook worden wij ziek. Soms krijgen we allergie, soms astma, maar soms voelen we ons gewoon niet goed, zonder echt te weten waarom.

Niet alleen wij worden ziek van de rook, ook de aarde wordt er ziek van. Door de rookwolken warmt de aarde op. Hierdoor gaan vele dieren en planten dood.

Daarom begrijp ik het niet goed ... Een boot is toch zo'n knappe uitvinding? Toch zijn sommige dingen echt niet goed bedacht, zoals die vuile rook bijvoorbeeld. Kunnen uitvinders hier dan echt niets voor bedenken?