



Hallo ik ben Nur. Ik ben 6 jaar en kom uit Syrië. Samen met mijn mama, papa en broers woonden we in een groot huis in Damascus, de hoofdstad van Syrië. Ik mocht er niet buiten komen, en ik kon ook niet naar school.

*A Syrian girl reads a book in her damaged house in Talbisa area in Homs, northern Syria April 10, 2012 by Freedomhouse (2012) <https://www.flickr.com/photos/69684588@N07/6937142232/>  
Attribution (<https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/>)  
Photo Attribution by PhotosForClass.com*

Op straat komen was veel te gevaarlijk. We bleven altijd binnen en hoorden elke dag het lawaai van tanks en vliegtuigen. We hoorden de bommen dicht en dicht bij ons vallen. Op een dag kwamen de soldaten onze straat binnen gereden.

Ze klopten aan de deur en zeiden dat we allemaal weg moesten. We moesten ons haasten. We konden niks meenemen: geen kleren, geen dekens of een paar schoenen, niks. Gelukkig had ik mijn lievelingspop Rafa stevig vast. Die heb ik stiekem meegenomen. We verlieten het huis maar papa en mijn 2 broers bleven in Damascus achter, en zouden naar het huis van mijn oma gaan om voor haar te zorgen.





Met de auto van mijn nonkel zijn we  
gevlucht naar Za'atari.

Dit is het vluchtelingenkamp. We  
wonen hier nu in een tent, ver van  
ons huis en van papa en mijn broers.  
Toch ben ik blij dat we hier zijn. Hier  
is het rustig. Ik moet niet binnen  
blijven.



Ik kan hier naar school gaan en in  
Damascus kon dit niet. Ik ben de  
derde in de rij die naar school gaat,  
zie je mij? Het liefst zou ik terug  
naar mijn eigen huis en mijn broers  
gaan...