

Wereldlesidee // Geld is een bril, geluk is dat ook // Handel // 3e graad
E-mail van Jada



Van: **Jada** (jada888@hotmail.com)

Verstuurd: donderdag, 11 maart 2010 12:11:41 p.m.

Voor: **annemie@hotmail.com**

2 bijlagen | (6.3 KB)

[image002.jpg](#) (4.1 KB), [image001.jpg](#) (2.1 KB)

Hey, hey! Ik ben Jada en ik woon in Bali.

Ik zit met een ei ☺

Er wordt in de wereld zoveel gesproken over geld. Vooral volwassenen zijn hun hele leven bezig met geld verdienen. Ik snap daar niet zoveel van. Maakt geld echt gelukkig? Ben je nu echt 'rijk' als je veel geld hebt?

Ik vraag mij serieus af of ze zich niet vergissen, want ik zie de mensen toch vooral lachen als ze iets leuks aan het doen zijn samen. Aan de bankautomaat zie ik meestal alleen maar zure gezichten.

Wat denken jullie? Wanneer ben je nu precies rijk: als je veel geld hebt of als je veel mensen om je heen hebt die om je geven?

Vele groetjes,

Jada