



Te veel ideeën

Gloob en Teo fietsen door de straten.
'Bah, wat vies!' roept Gloob.
'Al dat vuil op straat, in het bos, in de wei ...'
Teo zit in de bakfiets en kijkt mee.
Ook Teo vindt het niet leuk.
'Tijd voor actie, beste Teo,' zegt Gloob.
'Goed,' zegt Teo. 'maar wat kunnen we eraan doen?'
Gloob, laten we eens goed nadenken.'
Eens thuisgekomen in de woonwagen, gaat Teo op zijn hoofd staan.
Dat doet hij altijd als hij diep wil nadenken.
Gloob gniffelt wat.
'Hihi, Teo! Denk je nu echt dat je daar betere ideeën van krijgt?'
'Still!' zegt Teo streng. 'Ik heb stilte nodig om na te denken.'
'Oké hoor,' zegt Gloob, 'dan ga ik alvast een kopje brandnetelthee voor ons zetten.'
'Ik heb het!' roept Teo uit.
Samen drinken Gloob & Teo een kopje thee. Ze knabbelen daarbij een lekker stukje zelfgemaakte broodpudding op.
Gloob schrijft alle ideeën van Teo op.
'Oef! Dat zijn er veel. We kunnen ze niet allemaal doen, Teo. We zullen er eentje van moeten kiezen.' Gloob krabt in zijn haar.
Dat doet hij altijd als hij nadentkt.
'Aha, ik weet iets!'
Vliegensvlug haalt hij drie hoeden boven: een gele, een zwarte en een groene.
Teo kijkt Gloob met grote ogen aan.
Wat zou zijn vriend daarmee van plan zijn? Kunnen hoeden echt helpen om te kiezen?