



Uitvinders

Achmed zit op het bankje in de klas.
Hij kijkt hoe de andere kinderen spelen en bouwen.
Kon ik ook maar ook eens iets moois bouwen.
Plots kriebelt er iets in Achmed's haar.
Hij voelt met zijn hand in zijn haar.
Wat is dat?
Een spin op zijn hand.
'Hoi!' zegt de spin. 'Ik ben Teo. 'Ik ben een uitvinder. En wie ben jij?'
'Oooh,' zegt Achmed, 'ik wil ook uitvinder worden.'
'Dat ben je al hoor,' zegt Teo. 'Iedereen is uitvinder.'
'Zullen we samen iets uitvinden dan?' vraagt Achmed.
'Goed,' zegt Teo. 'Wat gaan we uitvinden?'
'Ik wil een leuke brooddoos uitvinden,' zegt Achmed snel.
'Mijn boekentas is altijd zo dik door mijn brooddoos.

Ik wil een brooddoos die **groot** is voor mijn boterhammen,
maar weer **klein** wordt als mijn boterhammen op zijn.'
'Wat een goed idee,' zegt Teo.
'Ik hou van brooddozen, want die zorgen voor de natuur.'
Achmed knikt. Dat is waar.
Wie een brooddoos gebruikt, zorgt voor de natuur. Dat weet hij al.
'Is het goed als mijn vriend Gloop meedenkt met ons?'
'Gloop?' Achmed kijkt om zich heen.
Behalve hun nieuwe vriend Teo ziet hij niemand.
Koekoek!
Daar springt een gek, groen mannetje tevoorschijn.
Hij danst op en neer en zingt een zot lied.*
'Dat is Gloop,' zegt Teo. En hij wijst naar het gekke, groene dansende mannetje.
'En dat is Teo,' zegt Gloop. En hij wijst naar de spin op Achmed's hand.
'En ik ben Achmed,' zegt Achmed trots.
'Leve het uitvindersteam!' roepen ze allemaal samen.

* Gloop en Teo hebben 2 leuke, zotte liedjes. Luister vlug op
<https://djapo.be/liedjes-gloop-teo/>