



Verdronken groenten

Gloob en Teo zitten voor het raam. De hele dag regent het pijpenstelen.
En de dag ervoor ook. En die ervoor ook al.
Het regent zonder ophouden.
Teo staart verdrietig naar de moestuin. Alles staat onder water: de worteltjes, de prei, de spinazie.
Zijn maag knort. Hij heeft honger.
Maar alle groenten in de tuin zijn verdronken.
'Die groenten zijn niet goed meer, Teo,' zegt Gloob.
'Ik heb honger,' zegt Teo.
'Kom! Doe je jas aan en trek je regenlaarzen aan, Teo. We gaan op zoek naar iets om te eten!'