



## Bloempot gezocht

Het puntje van Gloobs tong piept tussen zijn lippen uit.  
Dat gebeurt altijd als Gloob aan het werk is.  
Dat komt omdat hij zich aan het concentreren is.  
Hij wil plantjes zetten in de woonwagen.  
Maar de bloempotten zijn op.  
Nu moet hij diep nadenken. Planten groeien vast ook in andere potten dan in bloempotten. Maar waar hij nog planten in kan zetten, kan hij maar niet bedenken.  
Dan komt Gloob binnen.  
'Hoi, Teo! Wat ben je aan het doen?' Weer iets aan het bedenken?'  
'Ik wil nieuwe bloempotten uitvinden,' zegt Teo. 'Maar ik kan maar niets bedenken.'  
'Oh,' zegt Gloob. 'Dat is toch makkelijk. Dan gaan we gewoon toch op zoek?'  
Gloob zit dadelijk met zijn neus onder de zetel.  
'Ik ruik hier iets... Snif, snif, ... het ruikt naar.... een oude schoen!' roept hij. 'Daar kan je een klein plantje in kwijt.'  
Teo wipt op en neer.  
Hij is blij dat zijn vriend hem te hulp is gekomen.  
Soms is het beter om gewoon de hulp van een vriend te vragen.  
Nu begint Teo ook te zoeken.



Teo kijkt in de keukenkasten. Daar vindt hij een oude kookpot met een hoek af.  
'Gevonden!' roept hij opgewonden.  
Gloob kijkt in de speelgoedkist.  
'Ha! Een oude brandweerhelm!'  
Teo loopt naar buiten. Daar staat een oude brievenbus.  
'Gevonden! Een brievenbus!' roept hij luid.  
'Hier!' roept Gloob nu. 'De versleten handtas van de buurvrouw!'  
Het duurt maar even of er ligt een grote berg spullen in het midden van de woonwagen.  
'Hier kunnen we wel een heel bos in planten,' zegt Teo tevreden.